

43-jarige man, begeleider van verstandelijke gehandicapten.

Ik vond het fijn om met iemand te praten die geen andere relatie met mij heeft dan patient - client. Ik vond af en toe onze gesprekken confronteren en leerzaam vaak weet ik zelf achteraf wat niet goed is en ook de oplossingen. Toch is het fijn ook om te horen dat je eigen emoties niet ontkend worden en vandaar uit naar oplossingen zijn we gaan zoeken. Ik moet de balans vinden m.b.t. tot prioriteiten stellen die niet ten kosten gaan van mijn gezien maar ook niet van mijn eigen persoon.